

* Lezen: Romeinen 12:1-21 (bijlage)

* Focus op **vers 19** – wat roepen de woorden toorn, wraak en vergelding bij je op?

* Eerste opmerkingen:

- . wraak, toorn – negatief
- . vervlakking godsbeeld
- . toorn, wraak etc. tegenover liefde

* **Verband** bijbelgedeelte:

- . christelijke leven: een nieuwe eredienst (1)
- . offer en breuk – een nieuwe oriëntatie (2), leidt tot nieuw gedrag (3vv)
- . belang m.o.o. gemeente en de gemeenschap (4-8)

* Romeinen **12:9-21**:

- . concreet: **liefde** is leidend (9)
- . voor elkaar (9-13)
- . vanaf vers 14 nog spannender: wat doe je in geval van vervolging, kwaad, vijandschap?

Antwoord:

1. geen wraak, 19a

waarom niet? a. opvallend: ‘geliefden’; b. wraak is aan God, 19b

opmerkingen:

- . 19b is citaat uit OT, Dtr. 32!
- . er is ruimte voor de toorn, van God, ook in NT! – toorn en wraak zijn positief: God zal vergelden – hoop en houvast voor de gelovige (Ro. 2,5; Op. 6,10)

is er ook ruimte voor onze toorn?

2. wel liefde, 20-21 – uit zich in concrete zorg voor de vijand = Spreuken 25,21-22!

waarom? a. Gods wil; b. navolging van Christus; c. v.20b: vurige kolen – inkeer!

wat kan de vijand breken? Jezus: de macht van de liefde!

daarom vers 21: 'overwin', dus strijd

het kwade (wat zich keert tegen Gods bedoeling): om ons heen en in onszelf

* Laat een christen het kwaad maar gebeuren!?

geef de toorn plaats, 19a – want kwaad is kwaad en daarvoor is geen plek!

. straks (gebed om wraak!)

. nu:

a. wraak, vergelding door overheid, Ro. 13,4

b. vermaning in kerk, pastoraat

c. inzet voor recht en gerechtig, opkomen voor de ellendige nu