

Workshop – Licht in het boek Openbaring – ds. A.J. Post, Nieuw-Beijerland

Openb. 1:13

13 'En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel.

Context: Jezus verschijnt in een visioen aan de apostel Johannes op Patmos. Jezus maakt zich bekend aan Johannes. Jezus is de Levende. Hij is dood geweest, maar leeft nu tot in alle eeuwigheid (zie 1:18). Jezus wordt in de brief aan de gemeente aan Efeze (Openb.2:1, een gemeente die moeilijkheden te verdragen heeft, Openb. 2:3) ook genoemd als degene die 'zeven sterren in Zijn rechterhand houdt en die te midden van de zeven kandelaren wandelt'.

Openb. 4:3

3 'En Hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd.'

Context : Johannes mag een blik in de hemel werpen. Voordat hij te horen en te zien krijgt wat de dingen die te gebeuren staan (Openb. 4:1), wordt hij bemoedigd. Hij mag zien op de troon in de hemel. Hij ziet rondom de troon vierentwintig tronen, en uit de troon komen bliksemstralen. Dit onderstreept de majesteit van Hem die op de troon zit. Zeven brandende fakkels staan voor de troon: zij duiden de presentie en werking aan, die uitgaat van de troon naar de wereld.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Openb.6:12,13

12 'En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud.'

Context : In de verzegelde boekrol staan de raadsbesluiten van God, Zijn beleid voor de toekomst. Er is er maar één die de boekrol kan en mag openen: Jezus. Hij kreeg die volmacht door Zichzelf als een Lam te geven voor de schuld van Zijn volk. Zo werd het recht aan de duivel ontnomen om de toekomst van Gods volk te kunnen bepalen. Bij het 1^e t/m 4^e zegel is de blik op de aarde gericht, bij het 5^e en 6^e zegel wordt de blik op de hemel gericht.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Openb.8:6-13

6 En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen.
7 En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.
8 En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed.
9 En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.
10 En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. 11 En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.
12 De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.
13 En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen.

Context : Zeven engelen met zeven bazuinen. Het zijn waarschuwingen voor de mensen bij het openen van de zeven zegels. Uit Openb. 8:3,5 wordt duidelijk dat de gebeden die de gebeden van de heiligen (Openb. 6:12,13) beantwoord worden door God. Krachten van gericht worden op de aarde geworpen. God grijpt in om Zijn volk uit de macht van de vijand te verlossen. De 'exodus' is ophanden.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Openb.21:22-27

22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.
24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer er in.
25 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn.
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.
27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Context : Het boek Openbaring eindigt met het uitzicht op de grote toekomst voor Gods volk: een beeld van na de grote afrekening en het grote oordeel door God. Door Gods oordelen komt er op de aarde ruimte voor het nieuwe Jeruzalem. God zelf bouwt het nieuwe Jeruzalem. De stad daalt dan ook vanuit de hemel neer. De zeven engelen, die de zeven schalen hebben uitgegoten over de aarde, laten aan Johannes zien hoe het nieuwe Jeruzalem er uitziet (Openb. 21:9). Het is een stad vol heerlijkheid. In het nieuwe Jeruzalem is geen tempel, want God zelf daar. De hele stad is 'tempel', woonplaats van God. In de beschrijving van de stad valt de heerlijkheid en glans op, dit in contrast met Babylon (zie bijv. Openb. 18:8,9 en 19:3b).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....