

Workshop – Licht in het boek Openbaring – ds. A.J. Post, Nieuw-Beijerland

Openb. 1:13

Betekenis : Jezus draagt een lang gewaad. Dat kan een priesterlijk gewaad zijn, maar evengoed het gewaad van een ander soort hoogwaardigheidsbekleder, zoals een koning of een rechter. De gordel om de borst is eigen aan koningen en priesters. De gordel wordt gedragen om de borst, en niet om de lendenen. Dat betekent dat de gordel in de ruststand en niet in de werkstand (om de lendenen) wordt gedragen. Zeven kandelaren (vgl. Openb. 1:12) -> Dit duidt op de zeven gemeenten. Ze zijn kandelaars, en niet lampen, fakkels of kaarsen. Ze hebben en geven zelf geen licht, maar dragen het licht dat van God komt verder. God gebruikt zijn gemeente om het licht van Zijn waakzame tegenwoordigheid in de wereld te verspreiden.

Openb. 4:3

Betekenis : Jaspis (diamant) en sardius -> Diamant is een helder wit gesteente. Het symboliseert Gods heerlijke glorie en lichtglans. Sardius (edelsteen) is rood. Het kan duiden op het Zijn oordeel over wie zich tegen Hem als Koning blijft verzetten.

Rondom de troon ziet Johannes een bijzondere regenboog. Regenboog: teken van Gods verbond en trouw (Noachitisch verbond). De gelovigen op aarde mogen weten dat de HEERE de Getrouwe is! Smaragd is groen, en groen is de kleur van het ontspruitende, nieuwe leven. Groen is de kleur van de hoop. Diep dringt het tot Johannes door: God is niet uit is op de ondergang van mensen/schepping, maar Hij wil haar behoud.

Openb.6:12,13

Betekenis : Bij het eerste zegel hoort het eerste witte paard: Gods Woord dat er overwinnend op uit gaat. Bij het tweede t/m het vierde zegel horen de tegenmachten: een rood, zwart en grauw paard. Dit zijn de tegenmachten van het witte paard/Gods Woord. Dezelfde strijd en tegenstelling zie je bij het vijfde en zesde zegel. Wanneer het tweede, derde en vierde zegel verbroken worden zal vanuit de hemel Gods algemene zorg en genade afnemen (= zon zal zwart gekleurd worden), en oorlogen zullen er zijn (maan zal rood gekleurd worden).

De zon is het beste teken van Gods zorg over bozen en goeden. Die algemene genade en zorg zal God intrekken, wanneer de zon verduisterd wordt. En dan is het gevolg dat de vrede ver te zoeken valt. De aarde brengt minder gewas voort. Er komen aardbevingen. Alles laat zien: Gods algemeen beschermend werk vermindert (zie M.C. Mulder, pag. 33,34).

Openb.8:6-13

Uitleg : Het boek Openbaring laat zich, mijns inziens, het beste lezen volgens wat M.C. Mulder noemt het 'kurketrekkermodel'. Er zit voortgang in het boek (een kurketrekker gaat steeds verder de kurk is als je draait) en tegelijk herhaling (je kijkt na een paar draaiingen weer tegen dezelfde kant van een kurketrekker aan). Op vier terreinen wordt het menselijk leven verder aangetast: aarde, zee, drinkwater en hemellichamen. De bazuinen zijn als alarmsignalen. De waarschuwingen worden indringender, het optreden van Christus draagt meer en meer een straffend in plaats van een sparend karakter. De tekenen die bij de eerste t/m de vierde bazuinklanken zich voordoen, horen bij elkaar en lijken op plagen in Egypte. Ook toen gebruikte God plagen om Zijn volk te verlossen en als teken van Zijn oordeel.

De eerste engel (vs 7) doet denken aan de 7^e plaag in Egypte (hagelstenen).

Bij de tweede engel wordt een brandende berg in de zee geworpen en wordt het water in bloed veranderd. Ook dit kennen we van de plagen in Egypte (1^e plaag, water wordt in bloed veranderd).

Bij de derde engel wordt water in Alsem veranderd. Hierbij denken we opnieuw aan de 1^e plaag in Egypte.

Bij de vierde engel wordt de zon verduisterd. Denk aan de duisternis van drie dagen in heel Egypte.

Bij de vijfde engel die op de bazuin blaast komen er sprinkhanen, die alleen hen treffen die niet het zegel van God hebben (Openb.9:3,4). Denk hierbij aan de vierde plaag in Egypte: de steekvliegen staken

iedereen, behalve Gods volk in het land Gosen. Ze steken hen die God niet dienen (Openb. 9:4b). De mensen lijden (geestelijke) pijn. Leven zonder God brengt geestelijke ontreddeing.

Bij de zesde engel die de bazuin blaast, worden zelfs mensen gedood, zoals dat ook bij de 10^e en laatste plaag in Egypte het geval was. Israel werd vaak aangevallen vanuit de kant van de Eufraat. Nu zullen ook van die kant verderfbrengende machten komen. Tegelijk wordt hun macht beperkt. Echter: daar waar in Egypte na 10 plagen een vorm van bekering plaats vond, zullen de mensen zich nu verharderen (Openb. 9:20,21) in hun zelfgemaakte godsdienst en goddeloos handelen.

Conclusie: heel de wereld krijgt te maken met Gods waarschuwingssignalen. De tekenen komen steeds dichterbij de mensen. Kan God het milieu gebruiken als een waarschuwingssignaal in Zijn hand? Kunnen we tekenen van God zien in de aantasting van het milieu? Het gewas, het zeewater (plastic-soep), het gewas, het zoute zeewater, het zoete drinkwater? Wat gebeurt er als de mens niet als rentmeester de aarde beheert, maar deze uitbuit voor eigen welvaart? Als mensen zich niet bekeren, zal Gods oordeel niet uitblijven.

Bemoediging: Er is er Eén, die zelfs de demonische machten beperkingen oplegt, en hen gebruikt om Zijn toekomst te laten komen.

Wanneer je nu bijv. Openbaring 16 gaat lezen, zul je veel herkennen. Hoofdstuk 16 gaat over de zeven plagen. Veel doet opnieuw denken aan de plagen in Egypte. Mulder: 'Als God komt met Zijn eindoordeel, dan is dat niet iets heel nieuws. We zien in feite hetzelfde oordelende handelen van God veel vaker in de geschiedenis terugkeren. (...) Door deze plagen heen loopt het God dus opnieuw niet uit de hand, maar bewerkt Hij op Zijn (herkenbare) manier de verlossing van Zijn volk. Daarin schittert Gods trouw.' De plagen worden intensiever. De nadruk ligt er op dat de straf verdiend is door de mensen. De houding van mensen blijft er één van lastering en onverzettelijkheid.

Openb.21:22-27

Uitleg : *Geen zon en maan meer nodig* -> Gods eeuwige luister wordt hier op indrukwekkende manier verwoord. Eeuwenlang hebben zon en maan gefunctioneerd, maar zij verbleken wanneer Gods heerlijkheid en luister voor licht zorgt. God en het Lam zijn geen twee afzonderlijke lichtbronnen. God en het Lam zijn samen de ene bron van Licht. Zij zijn het stralende middelpunt van het nieuwe Jeruzalem. Het licht wordt weerkaatst door de parels en edelstenen (Openb. 21:19.20 - o.a. Jaspis, Sardius en Smaragd – vgl. Openb.4:3) in de muren en poorten van de stad, en in het goed in de straten en huizen van de stad. Vgl. de stad Babylon (1 Openb. 8:23 'Lamplicht zal in u nooit meer schijnen).

Naties zullen in haar licht wandelen -> Terwijl eerst de volkeren optrekken tegen Jeruzalem, zullen nu mensen uit de volkeren in het licht van Jezus wandelen en de stad binnengaan. Ze brengen de heerlijkheid en de eer van de naties naar Jeruzalem, d.w.z.: de aanbidding, maar mogelijk ook geschenken (vgl. wijzen uit het oosten) voor Jezus. Alles wat onrein is, zal de stad niet binnenkomen. Reinheid is er door Jezus en de reinigende werking van Zijn bloed. Verbondenheid met Jezus is een vereiste.

Open poorten en Geen nacht meer -> Uit de volken komen allemaal verlost gelovigen, die zich tijdens hun aardse leven in geloof aan Christus hebben overgegeven. De poorten staan constant open om de stroom van pelgrims op te vangen. Open poorten: ze dienen niet meer om de stad te beschermen, maar om mensen welkom te heten. Het zal eeuwig dag zijn en blijven (Jes.60:20 en Zach.14:7).

Waar het slot van Openbaring 21 de heerlijkheid van de (buitenkant van de) stad beschrijft, maakt Openbaring 22 duidelijk hoe het gelukzalige leven van de mensen in de stad er uit zal zien: genezing, rust, God zien, aanbidding.

Boekentips

Drs. M.C. Mulder, *Het Lam regeert, Bijbelstudies over Openbaring 4-22*, ISBN 978-90-239-0721-3

Dr. P. de Vries, *Het Lam overwint*, ISBN 90-5829-381-5

Dr. H.R. van de Kamp, *Openbaring, Profetie vanaf Patmos*, ISBN 978-90-435-0153-8