

Gaven van de Geest

Bijbel open: Romeinen 12 vers 1 t/m 8

Werken van de Geest¹:

1] werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. [hoofdlezings]

2] vrucht van de Geest

3] gaven van de Geest.

In deze onderverdeling zien we in de Bijbel het volgende:

Iedere gelovige weet van het werk van de Geest in de wedergeboorte en heeft ook de vrucht van de Geest.

Niet iedere gelovige heeft dezelfde gaven van de Geest. En daarbij kan het ook zijn dat de gaven van de Geest worden ontvangen door ongelovigen.

In Romeinen 12 richt Paulus zich tot de gelovigen.

Paulus roept het beeld op van het lichaam, geregeerd door het hoofd met al zijn verschillende ledematen.

Voordat we verder lezen:

Denk eens na over de les die daarin naar ons toekomt.

De lichaamsdelen functioneren niet op eigen initiatief.

Kijk eens wat vers 1 daarover zegt.

Elk lidmaat heeft een persoonlijke band met het Hoofd, Christus.

Let op de persoonlijke inzet van Romeinen 12: 1 en 2.

Zodra de gelovige zich los van Christus beweegt, valt hij terug in een oud patroon, om niet een lidmaat van het lichaam te zijn, maar het hoofd van het lichaam. Noem dat 'oude mens'.

¹ Hierbij laat ik de algemene werkingen van de Geest, zoals b.v. de beademing van de schepping buiten beeld

Dat Paulus vanuit het geheel denkt, blijkt uit vers 4. Let op dat het vanaf dat vers meervoud wordt.

Met al de andere lidmaten vormen zij één lichaam in Christus, maar zegt Paulus: elkeen zijn wij elkaars leden.

Deze handelwijze van God in Zijn gemeente is pedagogisch. Je bent als lidmaat niet het lichaam, maar samen vorm je het lichaam.

Paulus gebruikt in vers 6 het woord 'charismata',
Het gaat hier niet om natuurlijke, met de geboorte meegekregen eigenschappen,
maar om 'genadegaven'
God geeft deze gaven voor zover het nodig is voor het geheel van het lichaam.

Paulus noemt hier de gave van de profetie, dienstbetoon, onderwijs, bemoediging [vermaning], uitdeling, leiding, ontferming.

Zie ook: Efeze 4: 11 – 13.

1 kor 12: 4 vv,

Gaven kun je niet claimen.

1 kor 12 vers 11: De Geest geeft, gelijk Hij wil!

Paulus heeft gaven van gezondmaking niet altijd tot zijn beschikking.

Het is geen Bijbelse gedachte, dat een gemeente pas compleet is en goed functioneert, wanneer alle gaven aanwezig zijn.

Hierin onderscheidt dit werk van de Heilige Geest zich dus van het ontdekkende werk en de vrucht van de Geest.

Dit maakt ook bescheiden

De gaven worden zo nodig ontvangen.

Ze worden uitgedeeld naar de genade, die ons gegeven is.

Probleem in Korinthe is dat men zich ermee verheft.

Hoewel niet alle gaven altijd gegeven zijn, heeft God Zijn kerk de gaven van de ambten nooit onthouden.

Onder de Geestesgaven heeft de evangelieverkondiging prioriteit. In

de brieven van Paulus aan Timotheüs [waar het hele gemeentelven aan de orde komt 1 Tim 3: 15 is kerntekst] wordt wel de evangelieverkondiging beklemtoond als centrale opdracht, maar ontbreekt de opdracht om wonderen te doen geheel.

Door sommige theologen wordt er onderscheid gemaakt tussen gaven en tekengaven.

De laatste horen alleen toe aan de apostolische bediening en zien we dan ook al in het Nieuwe Testament naar de achtergrond verdwijnen. [genadegaven van genezingen, werkingen van krachten, profetie, allerlei talen en uitlegging van talen.

Binnen de Charismatische beweging zijn het juist deze tekenen die centraal staan.

M.i. is het allereerst bevrijdend om te blijven denken vanuit het geheel van het lichaam en de gaven daarvan niet te isoleren. [Al helemaal niet los van het woord, zie RD vrijdag 8 september] Het Hoofd geeft deze gaven, op het moment dat Hij het nodig vindt voor het goed functioneren van Zijn lichaam.

Dit sluit de mogelijkheid van de tekengaven niet uit, maar ik hoef er ook niet zenuwachtig van te worden als ik ze op dit moment niet signaleer.

Laatste kanttekening:

De gedachten dat we met deze tekengaven een gradatie meer christen zouden zijn, is een onbijbelse gedachte.

Te meer als je bedenkt dat God deze gaven ook kan geven ten dienste van Zijn gemeente aan niet gelovigen.

In dit geval is de situatie van Bileam [Numeri 22] veelzeggend.

Of wat te denken wat Jezus zegt in Matth. 7: 15 - 23